

Beste lezer,

Sinds 2006 help ik, Rosa Kiekebosch-Wigink (Heeten) als Coach & Rouwbegeleider, mensen zichzelf te ontwikkelen in diverse processen van psychosociaal welzijn en werk. Mensen ervaren mij als betrokken, ervaren én betrouwbaar.

Door stil te staan bij hoe het was en hoe het nu is help ik je een nieuw evenwicht te vinden. Hierdoor vind je kracht om verder te gaan zodat je uiteindelijk weer naar de toekomst kunt kijken. Na mijn begeleiding voelen mensen zich gelukkiger en evenwichtiger, hebben meer zelfvertrouwen en weten weer richting aan hun leven te geven. De toekomst hangt van een hoop dingen af maar vooral van jou!

Door mijn nieuwsbrieven hoop ik dat je me beter leert kennen. Wanneer je iemand weet voor wie ondersteuning waardevol kan zijn voel je dan vrij mijn nieuwsbrief door te sturen en degene te attenderen op mijn werk en site. Reeds verschenen nieuwsbrieven zijn te vinden onder: <http://www.rosakiekebosch.nl/nieuwsbrieven>

## Terugblik op 10 jaar Praktijk Rosa Kiekebosch-Wigink Coach & Rouwbegeleider

Dankzij het vertrouwen van m'n cliënten en hun mond-tot-mondreclame is mijn praktijk geworden tot wat het nu is. Om te vieren dat mijn praktijk 10 jaar bestaat en omdat ik benieuwd ben hoe het nu met jou, mijn ex-client, gaat bied ik je hierbij in 2016 een gratis sessie van een uur aan. Wanneer je hiervan gebruik wilt maken dien je je vóór 1 januari 2016 per mail [info@rosakiekebosch.nl](mailto:info@rosakiekebosch.nl) aan te melden. In januari neem ik dan contact met je op..

### **Ik ga in gedachten terug**

Ik ga in gedachten terug  
naar de cliënten van de afgelopen 10 jaren  
en denk aan dat waarmee zij hadden te dealen.

Vaak ging het over de dood  
die een geliefd mens kwam halen  
van wie diegene die achterbleef  
afscheid nemen moest.

Ik zie hun gezichten en hoor hun stemmen  
en vraag me af  
hoe het nú zal zijn  
met die man en die vrouw,

die dochter en zoon,  
die broer of zus,  
die zo verdrietig was.

Ik ga in gedachten terug  
en herinner me hun emoties  
en zorgen.

Ik ga in gedachten terug  
en ga zo weer een huis binnen  
onbekend  
altijd met een aarzeling  
wie ben ik  
dat ik op zo'n moment  
binnenkomen mag.

Ik ga in gedachten terug  
en voel me dankbaar  
voor al die keren  
dat ik mag luisteren naar,  
dat ik aanwezig mag zijn  
bij ieders zoeken.

*September 2015*

### **Afsluiting**

Wil je meer weten? Heb je behoefte aan een gesprek?

Kijk voor meer informatie op [www.rosakiekebosch.nl](http://www.rosakiekebosch.nl) of bel 06 486 47 561

Hartelijke groet,  
Rosa Kiekebosch-Wigink